

“Şarkılarımız  
Ön safta en önde saldırmalıdır düşmana.  
Bizden önce boyanmalıdır  
Şarkılarımızın yüzü kana...”  
(Nazım HİKMET)

Ve şiirlerimiz,kağıtlara yazılmadan önce sokak sokak, meydan meydan hayata yazılmalıdır. Grev halaylarından omuz omuza yürüyüşlere, zorbalığa karşı sırt sırta direnişlerde, emeğin hakkı için yumruk yumruğa kavgaların ortasında büyümelidir dizelerimiz.

Hayat denilen kavgada halkın avazı olan dizelerin örgütlenmesinden oluşmalıdır şiirlerimiz. Sevdası, kavgası, hasreti, umuduyla halk için olmalıdır. İşte o zaman doğdukları yerlere, yani emperyalist tahakküm ve yalanlarına karşı hakikatın haykırıldığı sokaklara, dost meclislerine ve yüreklere misliyle dönüp çoğalırlar.

Ve şimdi, selam olsun Hasan BİBER'e!  
Zora, zorbalığa karşı sürdürülen hak ve özgürlük kavgası içinde büyüttüğü dizeleri bizimle paylaştığı için. Selam olsun ...

Ümit İLTER

m  
e  
r  
h  
a  
b  
a

y  
o  
l  
d  
a  
ş

h  
a  
s  
a  
n

b  
i  
b  
e  
r

# MERHABA YOLDAŞ



HASAN BİBER

**Boran**

**HASAN BİBER**

**MERHABA  
YOLDAŞ**

**BORAN  
YAYINLARI**

# **MERHABA YOLDAŞ**

Hasan BİBER

**BORAN YAYINCILIK**

1. Basım: Kasım 2008

Baskı: Barış Matbaacılık Davutpaşa Cad. Güven  
San. Sit. C Blok No: 291 Topkapı- İstanbul

**BORAN YAYINCILIK**

Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No: 20/2  
Beyoğlu-İstanbul Tel: 0212 251 94 21

ISBN: **978-9944-0324-1-4**

**MERHABA  
YOLDAŞ**



## **ÖNSÖZ YERİNE!**

***Bir şiir yazmalı***

***Güneşe uğurladıklarımızı anlatmalı***

***Bir şiir yazmalı***

***Faşizme - emperyalizme karşı***

***Savaşanları anlatmalı...***

Beni kardeşlerimle ilk eyleme götürdüğünde henüz 6 yaşındaydım. O coşku içerisinde ne anlama geldiğini bilmesem de “Yaşasın 1 Mayıs” diye bağıryordum, etrafımızı saran polis barikatlarını ve panzerleri umursamadan...

Yaşam denilen kavgada, her türlü kültürel etkinlikte, direnişlerde, mitinglerde kavganın çırağı oldum...

Kolkolaydık; işyeri işgallerinde ve açlık grevlerinde... Birlikte gözaltına alındık, birlikte türküler ve marşlar söyledik hücrelerde...

Ve her defasında, o tutuklanırken ben tahliye oluyordum çocukluk yaşımla...

Paylaşmaktan gelen sevinçler!

Hayatı öğrenmeye çalışan bir çocuğun, avucunun içine yerleşen çizgilerdeki ilk umutlar. Bilmişliğin değil, öğrenmişliğin ve öğrenilecek daha birçok şeyin hevesi...

Güzelliğine inanılan değerlerin gerçekliği ve bütün bu güzellikleri bana bıraktığı ayak izlerinden öğrendiğim babam...

Teşekkürler BABAM

Teşekkürler USTAM...

**Cevahir BİBER**

## ÖNSÖZ

*Ve sevda*

*Haklarını almadan gidemez...*

*Ve sevda*

*Bizi şahtere yalnızlığına terk edemez .....*

*Merhaba Yoldaş; adından anlaşılacağı üzere yoldaşa, oğula, sevgiliye, doğaya...*

*Ve dahi; KAVGAYA...*

**SINIFA...**

Bütün bunları içinde barındıran HALK'a duyulan çikarsız sevginin imgelerle anlatıldığı bir kitap.

Şair-yazar Hasan BİBER'i sistem şairlerinden ayıran ana öğelerden bir tanesi şiirlerine konu aldıklarını kendi yaşamında somutlamasıdır. O yüzden yer yer doğal akışına bırakır sözcükleri ve "imge" arayışına girmeden kestirmeden gider; hedef kitlelerinin beyninde güneşe giden yolun mozaiklerini döşer. Yer yer daireler çizer, düşünmeye zorlar, hedefe varmada yorar okurunu. Ama bilinçli bir yormadır bu! Okurken de emeğin kutsallığını unutturmak istemediğindendir daireler çizmesi.

Sınıf mücadelesindeki sendikal aktivizliğinin teorik ve pratik kazanımlarını okuyucusuna aktarırken kaygıya sürüklenmeden/sürüklenmeden karanlığın içinde, elinde meşaleyle yürür her sözcükte, her mısırada...

Kitap basıma hazırlanırken okudum tüm şiirleri. Kavganın şairinde şunu gördüm; "Hoşçakal" yok onun lügatında. Hep "MERHABA" var. Kimi şiirlerin başında hüznün kokulu rüzgar estirse de reyhan kokulu umut fırtınasıyla bitiriyor. Sanatın DEVRİMCİ yönünü kör gözlere gösteriyor, sağır kulaklara duyuruyor.

Özlemleriyle, çikarsız sevgisiyle ve kavgaya olan sarsılmaz inancıyla bir kez daha "ben buradayım" diyor!

Kavganın şairi güzel Dostum "MERHABA"

**Sait Oral UYAN**

**ömrünü  
halka adayanlara...**





## BANA KAVGAYI ÖĞRET USTA

Bana kavgayı öğret usta!  
Kavganın ıraęı gibi deęil,  
El sıkılası usta gibi olmalı!...

Şöyle demiri köze koyacaksın  
Kızılaşınca,  
Vuracaksın, balyozla  
Vuracaksın var gücünle üstüne üstüne  
Aman vermeden...

Kaldırıp suya batıracaksın  
Boęulana kadar  
Ve  
Kaptıęın gibi  
Atacaksın harlanmış ateşe...

Kızıl kızıl  
Çakmak çakmak  
Bakınca gözlerine,  
Vuracaksın  
Vuracaksın  
Düşmana öfkeni kusar gibi...

Bir su...  
Bir ateş...  
Bir su...  
Bir ateş...  
Böyle çelikleşecek yürek!  
Eserin kurtuluşun olmalı!...

Bana kavgayı öğret usta!  
Kavganın çırağı gibi değil,  
El sıkılası usta gibi olmalı!...

Şöyle kitaptan falan değil;  
Alanlarda,  
Meydanlarda,  
Dar sokaklarda  
vuruşmayı öğretmelisin!...

Göğüs göğse  
Yumruk yumruğa olmalı...  
Şahan gibi  
Boran gibi  
Bir yamaçtan  
Bir yamaca  
Eserimiz  
Özgürlüğümüz olmalı...

Bana kavgayı öğret usta!...

## SEVDALARA BOYUN EĞDİK

*Sevgili Dayımız!*

Bir damla su idik  
Okyanuslar olduk  
Atıldık kavgaya!  
Bir ömür yaşadık  
Uykusuz, aç ve susuz,  
Aman dilemeden düşmana!...

Yenilmedik hiçbir zaman!  
Yürüdük üstüne, üstüne  
Hayının, işbirlikçinin,  
Yürüdük üstüne  
Hal bilmezsin.

Bir tek sevdalara boyun eğdik!...

İstediler ki;

Kendileri gibi olalım;

Biat etmedik...

Öfkemiz dolandı boyunlarına

Dikenli teller gibi,

Kudurdular,

Salyalar aktı ağızlarından,

Çırpındılar çaresizliklerine,

Çekemediler bizi kendi çamurlarına!...

Biz halkımızı sevdik!

Korkumuz yok ölümden,

Doğarız yeniden boy boy,

Halkımızın yüreğinde!

Çoğalırız boy boy

Alanlarda...

Zafere ulaşana dek!...

## SEVDAN

Gün bakır alıęı,  
Gün ağlamaklı,  
Güneş umudunda,  
saklı yarının!  
Ben sevdanı haykırdım,  
Manyetolarda...  
Ayırt etmeden halkımın sevdasından,  
Bir tek telini!...

Kızıl karanfiller yeşerir,  
Gönülkondumda...  
Al kınalı düşler kurarım,  
MAVİ MAVİ!  
Her ağız dolusu coşkularımda...  
Ayırt etmedim kendimden,  
Bir tek telini!...

## TARİH DÜŞSÜN GÖZLERİNE

Esmer bir gün öpüşleri,  
Getirdim sana

Al sarmala, büyüt...

Bahar eylesin dağlar!

Tarih düşsün gözlerine,

Diline...

Yüce bir sevdaya,

Adanmış ömürlere...

Günü doğurtup,

Getirdim sana;

Al sarmala, büyüt...

Boy versin özgürlükler avuçlarında!...

## SIRA NEFERLERİMİZ

“Renkler gibi gülerdik...  
Takvimler susardı,  
Biz konuşurduk.  
Adımız aşklarımız,  
Kaç bin yıl?  
Bültenler adımıza,  
İnfaz kararlarıydı.”  
Çok ölüp, çok doğuyoruz...  
Yağmurlar misali hayatlarımız!...

Kızıl atlılar taşırken ölülerimizi,  
Kızıl karanfiller doğar,  
Yüzleri güneşe dönük.

Asi nehrinin,  
Asi çiçeği...  
Bir ana,  
Bir ağaç,  
dal dal çoğaltırken fidanlarını...  
Bir gülcan olur hayat!...  
Bir Gülcan Görüroğlu olur hayat!...



“Ya yeni bir yol bulacađız,  
Ya yeni bir yol yapacađız”

demiş Hannibal.

“Hukukun ve adaletin  
Yok edildiđi bir ÷lkede  
Yaşam hakkı için ölüm orucundayım”

Onur için,  
Ekmek için,  
Adalet için,  
Karanlıđın rahminde  
Bir meşale Behiç Aşçı...

Bir Behiç Aşçı olur hayat!...

Katliamlar gizlidir ÷lkemizde,  
Yeni ışıklara akar ömrümüz...  
Geceleri yakarak geldik bu güne...

Can verdik  
yıldızlara, evren'e  
Zincirleri kıran,  
duvarları delen sesleriyle

Haykırdı 122 can,  
122 sevda  
122 oğul,  
122 bayrak,  
Zulmün kalelerinde  
dalgalanıyor şimdi!...

Ve hala iklimler yangın,  
Ve hala mevsimler talan,  
Ve hala halkımız açsa sofralarında,  
Ve hala şiirler yazılıyorsa,  
acılardan yana!

Kuşandı kızıl bantlarını,  
alınlarına,  
Sıra neferlerimiz...

Kamil Karataş  
Serpil Cabadan  
Sevgi Saymaz  
İçeride, dışarıda  
büyüyor umut...  
Bir sevgi olur hayat!  
Bir Sevgi Saymaz olur hayat!...

Sesleniyor bizlere  
takvim yapraklarından tarih,  
Sesleniyor bizlere,  
yıkık kentler,  
işgal geceler.  
Sesleniyorlar bizlere,  
güneşe uğurladıklarımız  
Sesleniyorlar bizlere,  
en güzel türküleriyle  
Yaşayacağız hep birlikte,  
Güneşli mavi günlerde...

Halkımız.  
Sen hoşça kal.

## SEVDAMIZDAN KORKUYORLAR

Korkuyorlar,  
Korkuyorlar...  
Coşkumuzdan...  
Sevdamızdan...  
Korkuyorlar,  
Çok korkuyorlar!

Kaç yusufçuk havalandı hücrelerimizden,  
Kaç duvarlarını yıktık zulmün,  
Kaç can sarmalandı kavgada,  
Kaç karanfil uğurladık,  
Güneş yolculuğuna...

Nehirler olup, alanlara akarız...  
Akarız halklarımızın denizlerine.  
Yaşarız güzellikleri,  
Okyanusların ve gökyüzünün renginde!

Başak saçlı kızlarımız,  
Temmuz tenli oğullarımızla,  
Duracağız halaylarda,  
Toprak kokan sevdamızla!...

Korkuyorlar,  
Korkuyorlar...  
Coşkumuzdan...  
Sevdamızdan...  
Korkuyorlar,  
Çok korkuyorlar!

## ÖĞRENİYORUZ KAVGAYI

“Birbirimizden öğreniyoruz,  
içimizdeki yarayı”

Gözlerimiz tanyeri!  
Bir yanımız gurbet,  
yurtsuz yaşarız...

Aynı türküler gezinir  
coğrafyamızda...  
Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice,  
Boşnakça, Arnavutça, Rumca...  
Adımız Anadolu!...

---

Adımıza fermanlar yazıldı!  
Bltenler lm kararlarımızdı.  
Firari sevdalar yařanız...  
Kızıl bantlar kuřandık alınlarımıza...

Artemisler'in adalet kılıcı,  
Behiçler'imiz...

Hakikat bacılarımız  
Glcanlar'ımız...

Dağ bařlarını mesken tutmuř sevdalar  
Sevgiler'imiz...

Birbirimizden öğreniyoruz kavgayı...  
Yeni yollar inşasındaız şimdi!  
Fabrika işçinin,  
Toprak köylünün...

“Yarin yanağından gayrı,  
paylaşacağız her şeyi”  
Kentlerden, köylerden, kırlardan akacağız...  
Bir orman gibi,  
kardeş ve özgür...  
güneşli mavi günlere!...

## GÜN MAVİ DOĞACAK YARIN

“Çiçek tozlarıyla,  
ve ışığın tutkusuyla karılmış,  
gök mavisi tıka basa.

Kuşluk vaktini,

Bir sancı gibi,

Sokar göğsüne volkan gülleri!

Bir kırlangıç yuvası,

Bir söğüt yaprağı,

Susuz ve erkenci...

Bir mermi yatağı,

derin ve pusuda...”



---

Bir eki can verirken elięe...  
Bir orak harmanlar bařakları...

Güneřini bulur her gece,  
diren ve irade ile

Zafer kilitlenmiř tetięe!  
Gün mavi doęacak yarın  
kızılıęında cořkunun!...

---

Yıldızlar mavi akar karanlığa...  
Mavi bir entari giyinir gece...  
Bak kanatlanmaya hazırlanıyor koza,  
Bahar kokulu kırlangıç sabahlara.

Haydi koş,  
Elleri kızıl,  
Yanakları kızıl,  
Dudakları kızıl yaşama...

## ÖZVERİ

İçiyoruz;

Gecenin karanlığını!..

Yara bere içinde!..

Aydınlıklarda...

Sevdalı yüreklere

Türküler söylemeye!...

Kan;

Yağmurlarıyla

Suladık

Tohumları!..

Hayat'tı...

Ömür'dü...

Can'dı...

Adadığımız!...

Türbelere değil,

Halkımıza baş eğişimiz!..

## DUR GİTME

Bir uğultu ummanı,  
Akıp gittiğin,  
Güller bile kuruyor,  
Mevsimlerinde.  
Şiirlerini yağmalayarak,  
Bir ozanın  
Gidiyorsun kederleri ekerek,  
Bu kente.

Dur gitme,  
Şimdi ağlar gökyüzü,  
Dur gitme,  
Şimdi yerlere serilir deniz,  
Dur gitme,  
Şimşekler çakar ardından!  
Yanar aşk,  
Yanar sevda,  
Yanar anılar,  
Yanar bende bıraktıkların!...

Öpüşlerini,  
ak döşeklere taşıyorum,  
Su veriyorum,  
Birlikte ektiğimiz fidana,  
Hızla büyüyor,  
Eli kınalı yarınlr...  
Gök konuştu,  
Dağ konuştu,  
Konuşuyor sevdamızı kainat!...

Dur gitme,  
Şimdi ağlar gökyüzü,  
Dur gitme,  
Şimdi yerlere serilir deniz,  
Dur gitme,  
Şimşekler çakar ardından!  
Yanar aşk,  
Yanar sevda,  
Yanar anılar,  
Yanar bende bıraktıkların!...

## YOKLUĐUN PRANGADIR YÜREĐİMDE

Açar yedi iklim,  
Açar kardelenler,  
                    Gamzelerinde!  
Bundandır tutsaklığım,  
Kan çanağı gözlerim,  
                    Hasretinle...  
Seni soruyorum,  
Sen bilmiyorsun.

“Bir çağlayan gibi hep,  
                    Senin sevdana aktım...  
Sen sularını kaçıran,  
                    Bir nehir gibi uzaksın.  
Yokluğun prangadır  
Yüreğimde  
Seni arıyorum,  
Sen bilmiyorsun.

## BAŐKA BİR DÜNYA İÇİN KOŐMALI

BaŐka bir dünya için koŐmalı...

BaŐka bir dünyada

Büyümeli aŐklar,

TelaŐsız kaygısız!

Mevsimler dökmeden,

Yapraklarını çiçeklerin...

Gölgeli karanlıklardan uzak,

bembeyaz!...

BaŐka bir dünya için koŐmalı...

Aynı göğün altında

Aynı ormanda,

Boy vermeli çocuklar...

Tel örgüler

Ve duvarlar olmadan!...

Başka bir dünya için koşmalı...  
Her akşam bir özlem taşımadan,  
Ve yalın ayak,  
Ve yarı çıplak çocuklar...  
Her adreste,  
    Bir kimlik bırakmadan!...

Başka bir dünya için koşmalı...  
Sermayenin hızından uzak  
İşçi tulumuyla,  
    al kızıl doğumlarda,  
        kan kokan zamanları durdurarak!...

Başka bir dünya için koşmalı...  
Leylak kokulu sabahlarda,  
        Yağız bir at coşkunluğunda...  
El ele, omuz omuza  
Salkım salkım  
Harman harman  
    “kadife tenli zamanlara!...”



## ***FİDANCA GEL***

Eğil başı dađlı yar  
Eğil güzlerinden öpem  
Yüređine yürek  
Mavzerine mavzer  
Kuşatmalarda,  
Siperin olayım

Eğil başı dađlı yar  
Eğil gözlerinden öpem  
Omuzlarımda,  
Taşıyayım inançlarını  
Dalgalarına sahil  
Umutlarına liman olayım.  
Şafaktan şafađa  
Bir şahan gibi,  
düşlerinle gel...  
Al kınalı yarınlara,  
Göğsündeki cevahirle gel...  
Nazımca gel...  
Fidanca gel...  
yakarak karanlıđı

Başı dađlı yar,  
Başı dađlı yar,  
Eğilmez başından öpem

---

## MERHABA YOLDAŞ

Kaç türlü yanarım  
Kaç iklim!  
Yüreğim her coğrafyada!...

Esmer türküler söylerim  
Afrika'da,  
Mitralyözler olurum!  
Kolombiya  
Nikaragua  
Bolivya dağlarında.

---

Afganistan'da m¼cahit,  
Filistin'de direniŒçi,  
Irak'ta feda...

Kaç kez vuruldum  
Sabra, Œatilla'da

Ve  
Hep yeniden dođdum intifadada!  
Boy verdim Irak'ta,  
Boy verdim

Felluce'de, Ümkasır'da

---

Karanfiller

Kan damlar yurdumda  
Esmer tenli yarı çıplak çocuklar!

Toprakta ırgat,  
Tezgâhta köle,  
Sokakta aç.

Kader

Ve

Alinyazısıyla uyuttular öfkemizi!...

Kızıl atlar kuşandım

İrlandalı rüzgârlar hızında

Mahir gibi her kavgada

Koydum yüreğimi ortaya!...

Her ovadan

Her yamaçtan

Gözden, gezden,

Arpacıktan

Namluya sürülmüş,

Bir mermi gibi

Bekledim bu günleri,

Merhaba can dost!

Merhaba yoldaş!...

Çok zamanlar oldu,

Çok zamanlarla geldim.

Bir yanım ışık seli...

Bir yanım mavi coşkular...

Kentler dolusu geldim.

Merhaba can dost!

Merhaba yoldaş!...

## YOLDAŞIM

*Sevgili Bedii Cengiz'e...*

Yine bir aradayız,  
Yine sohbetleyiz,  
Esmer gülüşünle  
Coşkulardayız!

Hiç saate bakmadık,  
Hiç gün saymadık,  
Kaç tarih bir aradayız  
Umutlardayız!

Çamurlu yollarda bırakıp  
Baygın çocukluğumuzu,  
Sarıldık atların beyaz yelelerine.  
Yol alıyoruz  
Düz bayır demeden,  
Yine sarp kayalarda,  
Yine dağlardayız  
Yangınlarımızla halaylardayız!...

Toprak aç,  
Toprak susuz,  
Kanımızla suluyoruz tohumları...  
Tıpkı sizler gibi!  
Kaygısız,  
Korkusuz,  
Işıtıyoruz karanlığı.  
Dağlardan,  
Kırlardan,  
Alanlardan,  
Sel olup akıyoruz...  
Laleler,  
Menekşeler,  
Kızıl karanfillerle sunuyoruz,  
Halkımıza vaat ettiğimiz  
Özgür yarınları!...

Bir anmamızın öyküsü...

## ÖZGÜRLÜK ÖZVERİ İSTER

Her yer işgal altında.  
Ruhumuz,  
Yüreğimiz,  
Bedenimiz işgal altında.

Özgürlük yanı başımızda!

Bu bir düşün değil,  
Bu bir rüya değil.  
Biraz özveri,  
Biraz alın teri,  
Biraz da cesaret gerek.

Tuğla tuğla öreceğiz duvarlarımızı!

Her barikat bir vatan,  
Her vatan,  
Şehitlerimizin kanıyla özgürleşecektir...



## KAÇ MEVSİM GEÇTİ SENSİZ

Yelkenli bir tebessüm,  
dudaklarımda...

Rüzgarlar ekerim  
MAVİ MAVİ!  
Al kınalı türküler yankılanır,  
Paylaştıkça yarınlarımda seni!...

Kaç mevsim geçti sensiz  
Kaç göçmen kuşu,  
Selamladı anılarımızı!  
Sen bende ilk gün gibisin hala,  
Sürgünler yaşarım,  
Öperken dudaklarını!...

Yine kızılca bir gün doğumu,  
İşine koşuşturuyor insanlar.  
Ben yokluğunun saatindeyim...  
Darmadağın ve isyankar!...

Kaç mevsim geçti sensiz  
Kaç göçmen kuşu,  
Selamladı analarımızı!  
Sen bende ilk gün gibisin hala,  
Yeniden doğarım,  
Öperken dudaklarını!...

## BİR TEK TELİNİ

Gün bungun

Gün ağlamaklı

Güneş umudunda

Saklı yarının

Ben sevdanı haykırdım

Manyetolarda

Ayırt etmeden halkımın

Sevdasından

Bir tek telini!...

Kızıl karanfiller yeşerir

Gönül kondumda

Al kınalı düşler kurarım

Mavi mavi

Her ağız dolusu coşkularımda

Ayırt etmeden kendimden

Bir tek telini!...

---

## BİR YANIM SEN

Yarınlara

Sevdalar ekerim şimdi...

Bir yanım

Nisan yağmurları...

Bir yanım sen!...

Gökkuşuğuna

İşledim ezgileri...

Bir yanım türküler...

Bir yanım sen!...

## DİRENİŞİN ADI ANADOLU

Ölümler çoğalırdı her gün,  
Gazete sayfalarında.

Bir yitik ülkeydi Anadolu  
Her yeni gün, ölümlere gebe doğardı.  
Haber alınamayan gözaltılarda,  
Sokak infazları, darağaçlarında,  
Kahpe karanlık pusularda,  
Apansız bir uykuda ya da yürürken yolda,  
Çalışırken iş başında, köy meydanında,  
Karakollarda tek ya da topluca!

Her yeni gün farklı anlamalarda  
Doğarken yüreklere,  
Yitik ülkede kurulmuştu saat  
Yalnızca ölüme.

Amansızdı ölüm,  
Korkunçtu zulüm

Ölüm gelirdi, şaşırılmazdı insanlar,  
Ölüm gelirdi, susardı ağızlar,  
Kapanırdı gözler, titremezdi soluklar,  
Ağıtlar yükselirken evlerden, oynardı çocuklar.

Ölümü ne bilsin ki çocuk?  
Bilirdi çocuklar yitik ülkede,  
En az yaşamı bildiği kadar.

Acıyı ne bilsin ki çocuk?  
Bilirdi çocuklar yitik ülkede,  
En az sevinci bildiği kadar.  
Yüreklerinde sevinç küçüktü

Ama büyüktü ölüm.

Uzanan eller küçüktü

Ama büyüktü zulüm.

## ZULMÜN TANIĞI VE ÖLÜMÜN ADI ANADOLU!...

Dehak'ların zulmü kan kusuyor diye,  
Yürekleri piçliğe, tetikleri ölüme ayarlı diye,  
Gülmese miydi çocuklar, küçücük sevinçlerinde,  
Sevdalanmasa mıydı yiğit yürekler, nazlı kalplere?

Sevda ki karanlıkta ışık  
Bozkırda çiçek gibidir,  
Dur durak dinlemeden  
Domur domur çoğaldı.  
Diyar diyar bedenleri,  
O dolaştırdı,  
Her mevsim aktı doludizgin  
Ve her koşulda bildi kendini yaratmasını

## SEVDANIN BİR BAŞKA ADI ANADOLU!

Varsın ölüm gelsin, sevgi diriltir canları  
Varsın boyansın siyaha gökyüzü,  
Sevgi ışıtır karanlığı,  
Yedi veren bir güldür,  
Dört mevsim açar.  
Uzanan bir kol,  
Bataklığa ve düşmana inat.  
Bir türkü olur dudakları,  
Dillerde tazelenir,  
Sessizliğe inat.  
Zulmün hiçbir çeşidi tarihler boyu  
Susturamadı sesini soluğunu.  
Her takvimi tarihin,  
Bir sevda tanığıydı!

## SEVDA ADINI VERDİ ANADOLU'YA!

Ölümler çoğalıyordu ölümlerde,  
Sevda çiçekti filiz filiz yüreklerde,  
Kavgaydı kin kin yüreklerde,  
Yok oldu, dumanı tüten ocaklar,  
Döküldü sıcak aşından kaplar,  
Savruldu rüzgârda çıplak başlar,  
Üşüdü bebelerin ayağı, eli.

Yok oldu, bir gelinin,

Yareninden hediye entarisi!

Yok oldu, bebelerin gülüşleri

Ve anaların ninnisi.



Gömülürken ölülerin yoktu kefeni,  
Göçerken bedenler açıldı gözleri,  
Açık giden gözlerin,  
Hep vardı yanna sözleri.

Kesildi toprak ananın bereketli memesi,  
Yok oldu, gülüşlerde sevdanın ezgisi,  
Ezildi, kanatıldı ve susturuldu ülke.  
Yok oldu,  
Başından sonuna ve dört parçasına,  
Tanıttı dünyaya zulmü ve kan kokusunu.

Bir güzel düşürdü gönlünü,  
Filinta endam bir yiğide!

Aktı yüređi, kavgasını tanıyan yüređe!  
Ölümler yağarken karanlık gecelerde,  
Kavga vardı kuşkusuz etiyle, kemiđiyle.  
Açlık grevlerinde, hücrelerde  
Kavga vardı, haykıran yüreklerde,  
Sömürülen emekte  
Ve yarınnın sahibi ellerde.  
Kavga vardı,  
Ođlunu kaybetmiş bir ananın,  
Acılı gözlerinde,  
Zindanlarda çınlayan seslerde.  
Kavga vardı,  
Fabrika işgallerinde.

Sevda kavga oldu,  
Karşı durdu zulme,  
Kavga sevda oldu,  
Gürledi yüreklerde.  
Ölümler çoğalsa da her gün  
Gazete sayfalarında  
Ve kahpe karanlık pusularda,  
Kavga hep vardı yaşamlarında.  
Ve onurlu yaşamı kuracak olandı bu kavga.

Çoğalırken özgürlük nehri  
yürek yürek,  
Analar doğururdu yiğitleri,  
Bitmeyen umuda.

Umut belerdi bebeleri,  
Temiz şafaklara.  
Ölüm ölüm biten hücreler  
Çoğaldı yaşamda.  
Titreşerek sönen gözler,  
Çevrildi ışığa.  
Çiçeklere kesmeliydi baştan aşağı dağlar,  
Direniş, kan oldu can çekişen  
Ülke toprağında.  
Ses oldu duymayan kulaklarda,  
Çığlık oldu durgun bilinçlerde,  
Yeniden yaratıldı,  
Yaşam ve ölüm hayatlarında.  
**YAŞAMIN ADI DİRENİŞ OLDU ANADOLU'DAI**

## ESMER ESMEK

Ne zaman yalnız kalsam  
Filizlenir içimde coşkuların!  
İlgıt ılgıt bahar...  
Buseler kondurursun yanaklarıma

Esmer esmer...

Gözlerindeki coşku seli  
Uzaklaşınca gözlerinden  
Buzul dağlarına döner yüreğim!

Kuşatılmış bir kent gibi  
Diz çökerim suretinin önünde  
Dokununca gözlerin gözlerime  
Allı morlu çiçeklenir her yanım

Esmer esmer...

## NAR ÇİÇEKLİ SEVDALARA

Hani,

Bir an buğulanırsın,

Hani,

Karanlıklar çöker üstüne.

Düşlerin,

Umutların,

Serilir sere serpe.

Uzanır ellerin

Gün ışığına

Bir isyanda bulutlanırsın!

Salarsın kendini,

Salkım saçak...

Nar çiçekli sevdalara...

## O GÜN İÇİN...

Tohum olup  
düştüğ toprağa;  
Yeniden doğmaları...  
Öğrendik çoğalarak  
Bir selamla  
Şahan ulaşırız  
Sevdaları şiar edinmiş canlara...

An geldi;  
Barikat oldu bedenlerimiz!  
An geldi;  
Kurşun oldu yüreklerimiz!  
Sakinmazken gözümüzden...  
Sakındık,  
Halkımızın bir tek telini!...

Tozlu, çamurlu yollarını,  
Adımladık ülkemizin!  
Bir can olup,  
Yürüdük zulmün üstüne...

Korkusuz,  
Kaygısız,  
Karanfiller olduk  
Halkımızın elinde!...

## PAYLAŞTIKÇA SENİ

Yelkenli bir tebessüm,

Dudaklarımda...

Al kınalı düşler kurarım,

Mavi mavi!...

Türküler yankılanır her yanımda...

Paylaştıkça yarınlarımda seni.

Kaç mevsim sensiz,

Kaç göçmen kuşu,

Selamladı anılarımızı...

Sen bende

İlk gün gibisin hala,

Sürgünler yaşarım

Öperken dudaklarını...

Yine kızılca bir gün doğumu,

İşine koşturuyor insanlar,

Ben yokluğunun saatindeyim,

Darmadağın ve isyankar!...



## SENDEN BİLİRİM

Şimdi bir kuş konsa

Yanaklarına

Kendim bilirim

Şimdi bir dalga aksa

Ayaklarına

Kendim bilirim

Şimdi bir buse dokunsa

Yanaklarına

Kendim bilirim

Şimdi bir yaşam dolsa

Yarınlarıma

Senden bilirim

Mavi mavi

Yağmurlarımsın.

---

## TECRİT

Tecritteyim  
Altı kilit üç kapı  
Bir yanım  
Gardiyan  
Bir yanım  
Asker  
Eli sopalı,  
Cürümümü okur yargıç

Cellat suratlı.

Gün yasaklı...  
Güneş yasaklı...  
Gökyüzü yasaklı...  
Ezgi yasaklı...  
Türkü yasaklı...  
Tel örgülerin ardında  
Yarı çıplak bir çocuk

Düşleri yasaklı.

Tecritteyim  
Açlık yasal  
Dayak yasal  
Çınlıçıplak soymak yasal  
Küfür, hakaret yasal  
Gerekçe hapisane kuralı.

## VAR HALA...

Gün alaca karanlık  
Yürünecek yol var daha...  
Varmak için aydınlığa  
Ayakların var daha...

Düşman pusmuş dört yanında...  
Aman vermez cananına.  
Gözden gezden arpacıktan

Vuruşmaya

Yüreğinde var hala...

Yakmalısın karanlığı  
Harmanlamalısın tohumları  
Özgür mutlu yarınları  
Düşlemeye gücün var hala...

Bu devran böyle dönmeli  
Başkasından beklememeli  
Her şey kendinde bitmeli  
Söyleyecek sözün var hala...

## UMUDA YOLCULUK

*Sevgili SERGÜL'E...*

Ben sevdalara,  
Yaktım kendimi  
Yaşamın ortasında...  
Umuda yolculuğa!...

Sergül'dü, Fidan'dı, Fırat'tı adım  
Parmaklıklar ardında!

Can verdim yıldızlara,  
Can verdim  
Güneşe koşanlara,  
Can verdim  
Özgür yarınlara!

Büyütüyoruz,  
Yanık tenli evlatlarımızı,  
Büyütüyoruz,  
Sırça yüreklerde direncimizi!

Toprak kokan,  
Halaylara tutuşuyoruz.

Kardelen,  
Nilüfer,  
Karanfil takacağız göğsümüze,  
Zaferin coşkusu ile!...

## KAVGAMIZ

Yağmurlar yağmalı,  
Şimşekler çakmalı ardından.  
Ve  
Kavga,  
Kavgamız  
Yıldırım hızında olmalı!

Her oyuk,  
Bir barınak,  
Her ağaç,  
Bir siper,  
Ve  
Her eli nasırlı insan,  
Lojistik olmalı...

Yelkovanlar ayarlıysa sermayenin hızına...  
Saatler çalışıyorsa sermayenin adına...  
Ve  
Her gün milyonlar ekleniyorsa,  
İnsan pazarlarına,  
Bu,  
Kavga,  
Kavgamız...  
Yıldırım hızında olmalı...

## ZAFERİN EZGİSİ

*Umudun hamalı sevgili KEVSER MIRZAK'A*

Anadolu'nun bozkırlarında...

Çekik gözlü,

Buğday tenli,

Bırakıp ardında

Yılların tutuşturduğu çocukluğunu...

Dört nala giden bir atın,

Sarılıp beyaz yelelerine...

Özgürce akan bir ırmak gibi

Yolcuydun artık,

Suyun ışıldayan göğsünde...

Yitik bir zamandan

Hayallerin başladığı yerlere!

Varoşlarda,

Konduların

Çamurlu yollarında,

Hep mutluydun...

Umut taşıırken insanlara!

Milyonları kucaklarken yüreğin,

Buldun yaşamın iri gövdesini...

İnanç ve mücadele ile...

Dar sokaklarda

Vuruşmalarda

Ustalaştı direncin Kavgada...

Hissetmedin,  
Ellerine vurulan kelepçenin soğuşunu  
Yüzüne  
Beyaz bir kuş konmuş gülümseyişinle...  
Yaktın  
Zindanların karanlığını!

Baş eğmedin  
Zincirleri kıran  
Duvarları delen sesinle!

Haykırdın yiğitçe,  
Miting alanlarında,  
Cenk boylarında...  
Haykırdın,  
"Asıl siz teslim olun"  
Halk düşmanlarına.

Sesin,  
Yankılandı dalga dalga  
Bir şamar gibi indi suratlarına.

Yıldızlar gibi aktın  
Mitralyözlerle  
Saplandın yüreklerine.

Anadolu'da  
Zulmün başkenti ANKARA'DA...



## HEY HEWAL

Hey Hewal hey,  
Kim demiş sevdaların  
Bitimli olduğunu!

Güzellikler aşkına,  
Somurtup durma öyle karşımda.

Tutsaksak  
Tecritteyse  
Boyun mu eğeceğiz?  
El aman mı dileyeceğiz düşmana?

Eyvallah mı diyeceğiz  
Bize dayatılan  
Onursuz yaşama?  
Biz haklı iken  
Bu kavgada!...

Hey Hewal hey,  
Kim demiş sevdaların  
Bitimli olduğunu!

Tutsaksak  
Sessiz mi kalacağız öyle?  
Nakış nakış  
İşleyelim mavilikleri  
İlgıt ılgıt  
Kuşlar söylesin türkülerimizi!

Halaya duralım  
Dağlardaki şahanlarımız gibi!...

Özgürleştirelim "ada" mızı  
Hep özgürdür ADALILAR!...

---

Mühürlenene gün de,  
Zaman da gelecek,  
Çiçekte renk bitmedi!...

Yürek asi,  
Yürek hoyrat,  
Yürek namluda mermi  
Sevdamız gibi...

Mayınlı bir tarla  
Olsa da sevda  
Yürür yürek  
Karanfil kokularla  
Yürür yürek  
"Kadife tenli zamanlara"

Hey Hewal hey,  
Kim demiş sevdaların  
Bitimli olduğunu!

## ÖZLEM

Hani

Bir an

Buğulanırsın,

Hani,

Karanlıklar çöker üstüne,

Bir isyanda

Bulutlanırsın,

Düşlerin,

Umutların

Serilir,

Sere serpe...

Uzanır ellerin

Gün ışığına

Salarsın kendini...

Nar çiçekli sevdalara!...

## ESTAĞFURULLAH!

Saygımızdan kusur ettiyse  
Estağfurullah!

“Bir dost sofrasında  
Kırdık dizlerimizi”

El etek öptüğümüzü  
Gören varsa gelsin beri.

Spartaküsler,  
Boyun eğdi mi efendilerine?

Boyun eğdi mi  
Baba İshaklar  
Şeyh Bedrettinler?

Mahirler,  
Denizler,  
İbrahimler!

Aç kaldık,  
Susuz kaldık,  
Çaldık mı yoksul ekmeğini?

Yıktık kralların saltanatını  
Verdik,  
Köylüye toprağı  
İşçiye fabrikaları  
Yarin yanağından gayri  
Paylaştık güzellikleri

Kulun kula, kul olmadığı  
Dünyalar yarattık.

Saygımızdan kusur ettiyse  
Estağfurullah!

## YAŞAMDAN BİR PORTRE

Bu güneş,  
Bu rüzgar,  
Bu sular,  
İyi bir ressamın kaleminden  
Çıkmış gibii...

Bu orman,  
Bu kuşlar,  
Bu kelebekler,  
Özgürlükleri anlatır gibii...

Bu açlık,  
Bu yoksulluk,  
Bu sefalet,  
Bize dayatılan zulüm gibii...

Bu yollar,  
Bu yamaçlar,  
Bu dağlar,  
Bizi kavgaya çağırır gibii...

Bu sokaklar,  
Bu caddeler,  
Bu alanlar,  
Bir gün zaferimizi  
Müjdeleyecek gibii...

## BEN SENİNLE GÜZELLEŞİRİM

Bulut yüklü,  
    Bir gün doğumuyla  
Karşıladım sabahı!...  
Sırılsıklam,  
    Sokak ortasında,  
Sana uzanan  
    Caddeler bomboş!...

Adım,  
Yurdum,  
    Kimliğim,  
    Adressiz!

Ben seninle güzelleşirim!  
Ellerin yok,  
Gözlerin yok,  
İçimde fırtınalar dinginsiz!



Ey yar,

Ey yüreğimin ezgisi,

Alıp götürdün

İçimdeki coşkuları

Güzellikleri...

Ben ki ejderhalara kafa tutmuşum!

Bir tek sen buğuladın gözlerimi.

Haydi gel

Yeniden bir yol düzleminde seninle...

Haydi gel

Alaca akşamı saçların

Dalgalansın her yerimde

Haydi gel

Yüzün yüzümde gölgelensin bu gece!...

Ben seninle güzelleşirim!...

## ÇİÇEKLENİR GAMZELERİNDE COŞKULARIN

Kim bilir hangi

Coğrafyada

Çarpar yüreğin?

Suretin

Hangi sahilde

Yakamoz?

Hangi

Dağlarda

Gezinir sevdan?

Durma koş

Kurtarılmış

Özgürlükler gibi!....

Semah tutan

Göçmen kuşların

Ezgileri

Müjdelerken baharı

Çiçeklenir

Gamzelerinde

Coşkuların!

Çiçeklenir

Dudaklarında

Hayat!...

## HEP SENİNLE

Öpülmemiş  
Dudak gibi sıcak,  
El değmemiş  
Ten gibi berrak,

Toprak gibi  
Su gibi  
Çınlçıplak.

Gürültülü bir ıssızlığa  
Düşerde hani,  
Birden bulup,  
Birden yitirir ya insan!

Yitmek olmayacak  
Dizelerimde.

Önce ve sonra,  
Ve  
Hep seninle  
Çoğalacak bu sevda!...

## HER ŐEY SENDE SAKLI

Gün batarken  
Hüzünler çökerse gözlerine,  
Gün doğarken  
Gülümse güneşe...  
Yeniden coşkular  
Büyüsün yüreğinde!...

Her Őey sende saklı!

Ya yok olacaksın  
Kuytularda  
Ya da  
Yeniden filizleneceksin  
Allı morlu kırlarda!...

## YARINLARA UĞURLADIĞIM SEVGİLİ

Aç önüne

Bir ozanın kitabını,

Hiç kapama!

Bırak güz yemiş

Dizelerde güllerim,

Ve

İçten bir sesim

Kalsın!...

Durdur

Gün doğumlarını

Ateşten güle!

Bırak ellerimi

Sana dokunsun,

Bırak

Dudaklarımı öpsün,

Bırak

Dokunuş

Ve sevda

Alsın muradını!...

Sensin

Ellerine

Kına yakıp

Yarınlara

Uğurladığım sevgili!...

## ANIMSA

Canım  
Yanıyor,  
Canım  
Yanıyor,  
Dikenli  
Teller  
Gökyüzü...

Kanım  
Akıyor  
Karanfil yaprağına!...

Bendini  
Parçalayan  
Nehirler gibi,

Yürü üstüne, üstüne zulmün!

Dövüşmenin zamanı şimdi!...

Anımsa  
Yakılan bağıcı, bahçeni,  
Anımsa  
Yıkılan evinin enkazında  
Çocuklarının cansız bedenini!

Anımsa  
Bilinmeyen  
Ufuklara  
Sürgünlerini,

Ve  
Kanla yazılan tarihini!...

Haydi  
Konuş  
Dudağın varken hala!

Haydi  
Haykır öfkeni

Celladın suratına!...

Haydi koş  
Kurtarılmış özgürlüklere...

Doğan gün sen,

Ve

Yarınlarda

Sen

Olmalısın mutlaka!...

## BANA BIRAKTIĞIN BU GÜN YARINIM

Gün belli

Dünden çok karanlık...

Bir tek

Benim

Sana

Bakan

Gözlerim

Aydınlık!

Sadece

Senin

Bana

Bıraktığın

Bu umut

Yarınlık!...

Dünyadaki

Bütün

Çiçeklerin

Güzelliğine şahit tek kadın!

Bir tek

Senin

Bana

Bıraktığın,

Bu gün yarınım!...



## BİR YOL DÜZLEMİNDE

Gözlerinden  
Vurgun yedim,

Öp canımı!  
Sende  
Çarpsın yüreğim!...

Yağmur  
Yoğunluğunca  
Bulutumsun,  
Sal rüzgârlarını...  
Kök salsın  
Toprağında çiçeklerim!...

Kırlangıç  
Sabahları  
Kıvrım  
Kıvrım  
Sokaklar!

Bir yol  
Düzleminde seninle...

Vurgun  
Yedim gözlerinde!

Öp canımı  
Sende kalayım!...

## BİZ HALKIZ

Bir tufan

Günleri...

Ömrümüzden

Dökülen yapraklar!...

Bazen her şey anlamsız,

Bazen bir gün

Destan destan

Kitap sayfaları!...

Seninle başladı her şey,

Seninle adımladık

Tozlu yolları,

Besledi

Terimiz terimizi!

Besledi sevdalarımızı!...

Sevdalar bedel

İster hayatta!

Esmer ten,  
Nasırlı el,  
Ve  
Kiraz dudaklar!...

Çok büyük düşlerimiz,  
Çok büyük umutlarımız,  
Çok büyük kavgamız,  
Budur düşmanı korkutan!...

Gülmek,  
Doyasıya gülmek  
Kahkahalarda boğulmak!  
Budur düşmanı çıldırtan.

Haydi, çoğalalım halaylarda,  
Mavzerlere hedef olalım...  
Kaç mermileri var ki?  
Biz halkız!...

## BİZ VARIZ

İnfaz mangaları,  
Avlunun ortasında  
Duvara dizdiler bir bir

Her mermide  
Kanatlandı şahanlarımız  
Dağlarımıza!

Çakıcılar  
Kamalı Efeler  
Kemellerimizin diyarına!...

“Cellât uyandı uykusundan bir gece,  
“Allah’ım” dedi, bu ne garip bir bilmece,  
Ben vurdukça tükeniyorum,  
Onlar çoğalıyor ölümlerde”

Yüreğimizi koyduk ortaya!

Selamladık

Sinan'ları, Niyazi'leri

Türkülerimizi söyledik hep bir ağızdan

Tutuşturduk halaylarımızı hep bir ağızdan!...

Biz varız!

Eriken karlar

Can verirken

Derelere çaylara,

Aktık yüreğimizle

Direncimizle

Öfkemizle,

Özgür nehirlerle!...

Yelken açtık

Suyun ışıldayan göğsünde,

Hayallerin

Başladığı yerlere!...

Biz varız!

Temmuz tenli sabahlarda

Biz varız!

Pirinç dişleriyle

Çocuklar gülümserken hayata!...

## BUĞULANMIŞ CAMA ÇİZDİM RESMİNİ

Buğulanmış cama  
Çizdim resmini,  
Buğulanmış yüreğime  
Coşkular ekmek için!...

Esmer  
Tenimi  
Yakan  
Güneşim

Nefesim  
Rüzgârımsın!

Bil cümle yemişlerin  
Ve  
Her çiçeğin  
Kokususun sen!

Beyaz bir kuş gibi  
Gülümseyişinle,  
Yanaklarıma  
Kondurduğun busenle,  
İlk an gibi  
Sımsıcak duruyor yüreğimde!...

Ve  
Her şafak vakti!  
Kurşuna dizilirken kalbim!...

Bir işçinin tezgâhında,  
Bir sokak ortasında,  
Veya

Hapishane avlusunda,

Ve

Ölüm yalvarırken

Ayaklarımızın ucunda

Prangalarla adımladık

Demir parmaklıkları...

Buzullarda,

Yangınlarda

Yürüyoruz sevdalara!

Kelebeklerin coşkusuyla

Özgürlüklerde

Tutuşurken halaylarda

Sen vardın omuz başımda!...

## DURMA KOŞ

Kim bilir

Hangi coğrafyada

Çarpar yüreğin!

Suretin hangi sahilde

Yakamoz...

Hangi dağlarda

Gezinir sevdan!...

Durma koş

Kurtarılmış

Özgürlükler gibi...

Semah tutan

Göçmen kuşların

Ezgileriyle!...

Müjdelerken

Baharı

Gamzelerin,

Çiçeklenir coşkuların!

Çiçeklenir

Dudaklarında

Hayatın!...



## GELDİM SANA

Zeytin

Karası

Gözlerinde...

Alev

Tuttu

Yüreğim.

Esmer

Esmer

Sevda zamanını müjdeleyen,

Ayva

Çiçekleriyle

Geldim sana!...

Kanatlandım

Ağustos böcekleriyle

---

Ölümüne

Türkülerle,

Kelebekler

Gibi özgür

Papatyalar

Kadar narin

Mor sümbüller

Ve lalelerle,

Kızıl nefesimle!

Yüreğinin

Enginliklerinde

Konaklamak istiyorum,

Kabul ediyor musun?

## GÖZLERİN SEVDA

Bir şafak  
Coşkusunda gözlerin!  
Bir şafak atışı sıcak!...

Boy verir...  
Sevdalı yüreklerin  
Harlandığı ateşte!

Boy verir  
Yedi iklim  
Bedenimin her yerinde!...

Nilüferler dans eder  
Yağmurlarla!  
Rüzgârlar saz çalar  
Ağustos böceklerinin türküleriyle!...

Tutuşuruz halaylara  
Bir beden  
Bir yürekte.

Yüreğin nefes nefes  
Gözlerin sevda!...

## GÖZLERİN TEMMUZ SICAĞI

İlgıt ılgıt  
Ezgilerin uyanımında!  
Sesi esmer  
Teni esmer  
Gözlerin temmuz sicağı!...

Gamzelerin  
Dans eder yüreğimde!  
Yankısı volkan  
Coşkusu volkan  
Dokunuşu volkan  
İliklerimde!...

Sevda türküleri olurum!  
Bir şimşek çakışı  
Bir kar tanesi  
Bir su damlası  
İlik ılık dolaşırsın  
Her yerimde!...

## HALK GERÇEĞİ

Gözlerimizi kapatıp,  
Cenneti vaat ettiler bizlere  
Ya Kuran  
Ya İncil ile  
Ne fark eder  
Açtığımızda gözlerimizi  
Saltanatlarını  
Kurmuşlardı üstümüze!

Annem vergili  
Babam vergili  
Elektrik, yol, su ücretli!...

Darağaçları  
Sokak infazları  
Hapishaneler...

Ve  
Yıllar yıllara eklenirken,  
Sömürü yoğunlaştı  
Katmer katmer!  
Sürdürmek için saltanatlarını  
Büyüttüler korkuları...

Bu zulüm sürmez ilelebet  
Haykırdı birileri,  
Bir daha  
Hiç kapamadan gözlerini  
Buldular  
Gecenin güneşini!...

## HAYAT

Bir kalbin çarpması mı,  
Nefes alıp vermek mi hayat?

Çöplerde ekmek arayan,  
Açlıktan ağlayan bir insanın  
Nefesinde miydi hayat?

Yılğınlığın,  
Yılmışlığın,  
Kaçkınığın, kendisi midir hayat?

Hayır,  
Bin kere hayır!  
Böyle sefil olmamalıydı hayat!...

Bir kelebeğin kanadında  
Özgür,  
Bir eylem ortasında  
Direnişçi,  
Bir dağ yamacında  
Savaşçı,  
Şafağı aydınlatan mermidir hayat!...

Mavi düşlerin,  
Işıldayan gözlerin,  
Yaşama gülümsemesidir hayat!...

*Can Güney BİBER' in katkılarıyla*

## HAYDİ, BAS TETİĞE

Bir kurşun  
Aydınlatır karanlığı!  
Gözden  
Gezden  
Arpacıktan,  
Haydi, bas tetiğe!  
Kızıla boyansın şafak!...

İlkler tarih yazmıştır  
Hayatta  
Statükoları parçalayarak,  
Dünya dönüyor demek!  
Işığı keşfetmek  
Karanlığa inat!...

Bağımsızlık için  
İlk kurşunu atmak!

Gün bu gündür artık!...  
Gözden  
Gezden  
Arpacıktan,  
Haydi, bas tetiğe!  
Kızıla boyansın şafak!...

## KIZIL BİR GÜL

Salmış rüzgârlarını  
ılgıt ılgıt...  
şafak yıldızı!...

Dokunsam nefesine  
Alevlenir yüreğim!...

Bir başıma çoğul...  
Bir başıma yalnız!  
Okşasam saçlarını

Açar mavi mavi  
Yapraklarını!...

Yağmur yoğunluğunca  
Sırılsıklam...

Uyanır uykusundan  
Tohumlar!

İmgeler asi...  
Albatros coşkusu  
Sevdalar!...

Mayınlı topraklarda  
Kızıl bir gül,

Salar  
Burcu burcu  
Gamzelerini...

Soludukça coşkularını  
Birlikte öğreniriz  
Direnerek yaşamayı!...



## MAVİ YARINLAR

Şimdi

Gün doğumuna

Gebe yüreğin!

Ağız dolusu

Coşkularla

Sar sarmala şafağı...

Mor

Sümbüllü

Dağlara

Umutlarını

Ekmenin zamanı şimdi!...

Haykır

Sevdaları

Şiar edinmiş yüreklere,

Haykır mavi yarınlara...

Haydi

Kurtarılmış

Özgürlükler gibi koş!

Koş geleceğe!...

## NE GÜZEL OLUYORDUN

Ne güzel oluyordun!  
Rüzgâr saçına vurduğunda,  
Gamzeler, dudakların pususunda,  
Bir kere görmek yetiyordu seni bana,  
Fark etmez bolar da ya da sokakta.

Ne güzel oluyordun!  
Bahar gölgesinde, güneş eşliğinde,  
Gözler güzelliğin içinde,  
Görmez diyorlardı,  
Duymaz diyorlardı,  
Oysa sen benim içimdeydin.

Ne güzel oluyordun!  
Yağmur yağdığında,  
Saçların ıslandığında...  
Yüzünden gelen damla  
Gözyaşı olmadığında!...

Ne güzel oluyordun!  
Baharlarda,  
Yağmurlarda,

Ne güzel oluyordun,  
Hayatın her yanında!...

*Mehmet BÜBER' in katkılarıyla...*

## ORTAK DÜŞMAN AMERİKA

Kimi zaman

Sevda seni

Omzunda taşır,

Kimi

Zaman

Sen

Sevdayı!

Dayanışma gibi!...

Koşuyorsun

Hoyratça,

Uçurtmalarla

Birlikte,

Ulaşmak için

Maviliklere...

Ayaklarına

Batan diken,

Yüreğimi kanatıyor!

Ağlamıyorum

Direnç

Ekiyorum

Yarınlara!...

Bir zeybek türküsüyle!  
"Çökertmeden çıktımda Halil'im,  
Aman başım selamet,  
Bir tezde yalısına varmadan Halil'im  
Aman koptu kıyamet.  
Arkadaşım İbrahim Çavuş  
Yoldaşlara emanet

Burası da Aspat değil Halil'im  
Aman bir tez yalısı  
Yüreğime ateş saldı  
Dostlar kurşun yarası."

Şimdi

Sevdaları

Taşıma

Zamanı!

Taşımalı yüreğini,

Taşımalı

Aşını

Ekmeğini

Mavzerini...

Dağ ateşiyile  
Uyandıracamız şafağı!...  
Tutuşacağız  
Kavgaya,  
ORTAK DÜŞMAN AMERİKA şiarlarıyla!  
Haydi halkımız  
Saflara...  
El ele  
Omuz omuza  
Özgür yarınlarla!...

## ÖNEMSEMEK

Bazen  
Üşür yüreğim  
Harlanmış ateşte!

Bazen  
Alevlenir bedenim  
Buzul dağlarda...

Ve  
Her sabah  
Yeniden doğarım  
Gamzelerime kondurduğun buseyle!...

Fırtınalardır  
Sevgiyi çoğaltan  
Bir seher vakti  
Bir "Merhaba"yla!...

Önemsemek  
Güneş gibi  
Rüzgâr gibi,

Önemsemek  
Toprak gibi  
Su gibi,

Önemsemek  
Ekmek gibi  
Su gibi,

---

Önemsemek

Önemsemek

Ve hep

Önemsemek,

Mavi salıncaklarda

Özgür yarınlar gibi!...

## SAKLA YAMALARINI KALBİNİN

Zaman durmaz

Su yürür

Nehirlerin kucağında!

Sevdasına!...

Al kınalı

Düşlere koşmanın

Zamanı şimdi!

Bir kurşunluk

Menzil ötesi,

Dağları mesken

Tutanların ülkesi!...

Sakla yamalarını kalbinin!

Sakla ki

Seninle yeniden yeşerecek

Yangın başaklar,

Yeniden yeşerecek

Kuruyan dallar,

Yeniden yeşerecek

Yitik yürekler

Tutsak umutlar!...



---

Al kınalı  
Düřlere kořmanın  
Zamanı Őimdi!  
Bir kurřunluk  
Menzil ötesi,  
Dađları mesken  
Tutanların ülkesi!...

## SENİN İÇİN

Senin beyaz tenin gibi,  
Bembeyaz, bir sayfa açmak istiyorum,  
Geleceğe!

Kahverengi gözlerinden, bakmak istiyorum dünyaya,  
İpek saçların,  
En son cezam olsun  
Darağacında

Yüzünde en güzel çiçekleri,  
Toplamak istiyorum.  
Endamından yeni bir dünya kurarım  
İçinde olabilmek için  
Düşlerini düşlerimde büyüterek!

Şimdi, senden önce bütün geçmişimi,  
Silip atarak...

Yeniden doğan bir günün coşkusuyla  
Seninle başlıyorum yeni bir hayata!...

*Mehmet BÜBER' in katkılarıyla...*

## SEVDAMIZ SESSİZ

Geceler sessiz  
Rüzgârlar sessiz  
Mehtap ve yakamozlar  
Sularda sessiz  
Sen bensiz ben sensiz  
Sevdamız sessiz

Gamzelerinden  
Bir buse gönder  
Soluklansın yüreğim  
Haydi  
Gözlerinle türküler söyle  
Haykırsın yüreğim...

Durma koş özgürlüklere  
Bir çift kara gözde...  
Yarınlara seni bekliyor...

Gamzelerinden  
Bir buse gönder  
Soluklansın yüreğim  
Durma  
Gözlerinle türküler söyle  
Haykırsın yüreğim...

## SEVİM KOYDULAR ADINI

Sevim koydular adını...  
Sevgiyle bezensin ömrün!...

Al yanakların gibi,  
Gamzelerinde  
                    Karşıladın hayatı,  
Sıcak,  
                    Sımsıcak gülümseyerek!  
Suyun  
                    Işıldayan  
                    Göğsünde...  
Yelken açtın  
                    Kalıcı güzelliklere!...

Gölgeli  
                    Akşamlar,  
Doluştı yaşamında!...

Rüzgârlı bir akşamda,  
Bulutlar örterken  
                    Yakamozları!  
Bıraktın kendini  
                    Usulca,  
Seni kırbaçlayacak  
                    Zamana...

İmdat,  
İmdat ıgıllkların sessiz,  
Duymaz seni,  
Kar damlası teninde  
Zevk sefa sürenler!

Bedbahtlık  
Kovaladıkça seni,  
Yüzleştin  
Gerçek yaşamla!

Şimdi  
Kırk  
Ve  
Paramparça...  
Yeniden koşmalısın!  
Dolu  
Dizgin  
Yeniden  
Doğumlara!...

## SUSARSAM ÖLÜR

Serçe kanadında değil,  
Şahan yüreğinde kanatlarımız!  
Hak ve adalet kavgamızda  
Tutsak düştü yarenlerimiz!...

Susmasam öldürürler,  
Susarsam ölür.

Sevda ki  
Okyanuslar bir damla su olur,  
Sevda ki  
Bir damla su tufanlar doğurur!  
Ve  
Özgürlük  
Dirençli yüreklerde büyür!...

Susmasam öldürürler,  
Susarsam ölür.

Gün doğumu  
Müjdeledi haberi,  
Rençper ellerde  
Bağ bozumu sevinci!  
Tabur tabur  
İşçilerin birliği!...

Susmasam öldürürler,  
Susarsam ölür.

Antep'in bağrından  
Haykırdı Kara Yılan,  
Urfa'da, Maraş'ta  
Bastı mermiyi Sütçü İmam  
Boy verdi inançlar  
Boy verdi hürriyet!...

Susmasam öldürürler,  
Susarsam ölür.

## SUSMA HAYKIR

Sorgusuz

Gözlerin

Mahzun,

Sualsiz

Ürkek

Ve dirençsiz,

Yağmalanmış bir ülke gibi!

Susma

Konuş

Küllenmesin yaraların,

Söyle

Kalmasın içinde

Genç haykırmaların!...

Döküyorsa

Yapraklarını

Ağaçlar

Daha gür

Ve daha güçlü

Yeşermek içindir!...

Haydi, gülümse

Yeniden doğ

Doğan güneşle!

Söyle

Kalmasın içinde

Genç haykırmaların!...



## TUTSAK

“Bülbülüm altın kafeste,  
Öter aheste aheste!...”

Bülbül tutsak  
Ben tutsağım  
Yosunlu hücrelerde!...

Beyler  
Efendiler  
Mehtaplı  
Gecelerde.

Bülbül güzel sesinden,  
Ben asiliğimden,  
Gölgelerde!...

Ben bülbülde,  
Bülbül bende  
Düşlerimiz...  
Güneşli günlerde!...

## TUTUŞTUK KAVGALARA

Bir gün doğumuydu  
Gezintilerimiz...  
Bir şimşek çakışı sevda!  
Sağanak yağmurlarında aşkın...  
Bir kar damlası mavi!...

Taşydık umutlarımızı  
Dünden bugüne  
Büyüttük düşlerimizi  
Rençper!  
Tutuştuk kavgalara  
Can cana  
Omuz omuza!...

Bir gün doğumuydu  
Esmer  
Kuşandık öfkemizi  
Doludizgin  
Dağlardan  
Kırlardan  
Fabrikalardan  
Tabur tabur  
Zabdettik alanları!...  
Taşydık umutlarımızı  
Dünden bugüne  
Büyüttük düşlerimizi  
Rençper!  
Tutuştuk kavgalara  
Can cana  
Omuz omuza!...

## UNUTAMAM SENİ

Herhangi bir  
Yaz sabahının...  
Ağaç gölgesindeyken  
Mehtabın  
Denize  
Düştüğü...  
İlk anda bile,  
Ve sabahları  
Yudum yudum paylaşılan,  
İlk sigara hasretinde!  
Hep sen vardın benim düşlerimde!...

Ve  
Hep  
Sen  
Vardın  
Benim  
Yüreğimde...

Çocukluğumda  
İlk düştüğüm  
Anımı bilemem,  
Ya da babamın ilk sarılışını!  
Ama seni gördüğüm  
O ilk anı  
Asla unutamam ben!...

## UY UŐAĐIM UY

Karadeniz türkü söyler!

Türkü söyler

Sabahattin, Selamiler...

Dađlarda sevda eker!

Uy uŐađım uy!...

Takasıyla hamsi toplar,

Toplar fındıđı ađaçtan!

Umut eker yarınlara,

Çayı harmanlar ovada...

Hamsi bizim,

Çaylar bizim,

Tütün sararız yaprađa!

Uy uŐađım uy!...

---

Alın teri

Emek bizden

Tohum bizden

Toprak bizden

Ömür bizden

Hayat bizden.

Bu açlık

Bu sefalet

Nedendir?

Uy uşığım uy!...

El bizim,

Ayak bizim,

Yürek bizim,

Yarınlar bizim...

Aç torna atölyeni,

Haydi sıva kollarını,

Şimdi kurşun dökme zamanı!...

Uy uşığım uy!...

## YÜREĞİMDİ SERMAYEM

Amelelikte

Öğrendim kavgayı!

Rençber oldu

Nasır tuttu yüreğim!...

Her hak aramada...

Göğüs göğse vuruşmalarda...

Hissettim

Kelepçenin soğuşunu

Askılarda

Manyetolarda...

Direncim

Şamar gibi inerti

Cellâdın suratına

Hücre hücre

Volta attım

Duvarlar arasında...

Cebimdeki

Kâğıdım ve kalemim,

Yüreğimdi sermayem!

Kuřlar

Kanat aarken maviliklerde...

Dizelerimde

İmgeler yađdınırdım

Özgürlüğe

Kalemim

Hasret giderirdi...

Sayfaların beyaz göğsünde!...

Ve hala...

Eklenirken yıllar yıllara...

Ben beynimi satarak yaşıyorum

Bir ekmek parasına!...

## HASRET SARHOŞU

Sarhoş olmak,  
Senin için...  
Tam da seni düşünürken.

Sarhoş olmak,  
Başımın dönmesiyle uğurlamak,  
El sallayışını kalbinin...  
Çılgınca şarkılarla haykırarak.

Bazen neşelenip,  
Bazen hüzünlenip,  
Bazen de ağlayarak.

Sarhoş olmak  
    Seni sevmekten...  
        Seni özlemekten...  
            Senin hasretinden  
                Sarhoş olmak.



## SEVGİ

Bazen üşür yüreğim

Harlanmış ateşte!

Bazen alevlenir bedenim

Buzul dağlarda,

Ve

Her sabah

Yeniden doğarım,

Gamzelerime kondurduğun buselerinle!...

Fırtınalardır sevgiyi çoğaltan!

Mavi salıncaklarda

Her seher vakti, merhaba der gibi!...

## OĐLUM

Ođlum;  
Gülen gözlerinle  
Kucakladım hayatı!

Salıncaklar kurdum sana  
Gökkubbesinde,  
Saldım uçurtmaları maviliklere!  
Pirinç dişlerinle  
Kanatlandın coşkular içinde.  
Sarılıp beyaz bir atın  
Yelelerine,  
Bir yel gibi uzandın geleceđe!...

Birlikte topladık böğürtlenleri,  
Birlikte tükürdük celladın suratına,  
Ve  
Kuşanarak öfkemizi,  
Birlikte dolaştık dađ yamaçlarında,  
Birlikte düşler kurduk, o büyük güne!...

Benden önce gitmen dokundu bana!

Bir elektrik akımı,  
Serdi seni, yere sere serpe,  
Çılgına uyandı kainat.  
Kuşlar suskun,  
Ceylanlar suskun,  
Suskun gökyüzü!...

Ben ki;  
Kafa tutmuşum ferishtahlara!  
Sizler için tutuştum  
Bu kanlı kavgaya,  
Sizler için direndim  
Manyetolara,  
Sizler için yattım  
Mahpusluklarda,  
Özgürlüğe umutlarımsınız!  
Elim ayağım, her şeyimsiniz!...

Oğlum güzel oğlum!

Mavi uçurtmalar,  
Gökkubbedeki salıncaklar,  
Çocuklar olmadan anlamsız!

İnsan yaşayamaz ki YARINSIZ!...

## GELMEDİLER

Bekledik  
Köz köz oldu gözlerimiz  
Gelmediler!

Bekledik  
Buzul akşamlarda,  
Bekledik  
Yangın sabahlarda  
Gelmediler.

Bir yanımız kırık,  
Bir yanımız öfke içinde!  
Gelmediler  
Gelmediler  
Gelmediler!...

Sürgüne tutmuş dallar,  
Yarıp göğüs kafesimizi  
Saplandı yüreğimize!

Bahar indi  
Oksitlenmiş topraklara,  
Çiçekler açtı heryerimizden!...

Bekledikleriz içimizdeymiş meğer!

Balyozlarımızla, oraklarımızla,  
İndik ceng meydanına!

---

Öfkemiz

Dalga dalga yayıldı alanlara...

Başka bir dünya olduğunu

Keşfetti köle!

Kırdı zincirlerini

Tezgah başındaki umut,

Sel olup aktılar

Tabur tabur işçiler!

Değiştirdiler kaderini hayatın!...

## İçindekiler...

ÖNSÖZ YERİNE	4
ÖNSÖZ	5
BANA KAVGAYI ÖĞRET USTA	9
SEVDALARA BOYUN EĞDİK	12
SEVDAN	13
TARİH DÜŞÜN GÖZLERİNE	14
SIRA NEFERLERİMİZ	15
SEVDAMIZDAN KORKUYORLAR	19
ÖĞRENİYORUZ KAVGAYI	20
GÜN MAVİ DOĞACAK YARIN	23
ÖZVERİ	26
DUR GİTME	27
YOKLUĞUN PRANGADIR YÜREĞİMDE	29
BAŞKA BİR DÜNYA İÇİN KOŞMALI	30
FİDANCA GEL	32
MERHABA YOLDAŞ	33
YOLDAŞIM	37
ÖZGÜRLÜK ÖZVERİ İSTER	39
KAÇ MEVSİM GEÇTİ SENSİZ	40
BİR TEK TELİNİ	41
BİR YANIM SEN	42
DİRENİŞİN ADI ANADOLU	43
ZULMÜN TANIĞI VE ÖLÜMÜN ADI ANADOLU	45
SEVDANIN BİR BAŞKA ADI ANADOLU	46
SEVDA ADINI VERDİ ANADOLU'YA	47
ESMER ESMER	52
NAR ÇİÇEKLİ SEVDALARA	53
O GÜN İÇİN	54
PAYLAŞTIKÇA SENİ	55
SENDEN BİLİRİM	56
TECRİT	57
VAR HALA	59
UMUDA YOLCULUK	60

KAVGAMIZ	61
ZAFERİN EZGİSİ	62
HEY HEWAL	64
ÖZLEM	67
ESTAĞFURULLAH	68
YAŞAMDAN BİR PORTRE	70
BEN SENİNLE GÜZELLEŞİRİM	71
ÇİÇEKLENİR GAMZELERİNDE COŞKULARIN	73
HEP SENİNLE	74
HER ŞEY SENDE SAKLI	75
YARINLARA UĞURLADIĞIM SEVGİLİ	76
ANIMSA	77
BANA BIRAKTIĞIN BU GÜN YARINIM	79
BİR YOL DÜZLEMİNDE	80
BİZ HALKIZ	81
BİZ VARIZ	83
BUĞULANMIŞ CAMA ÇİZDİM RESMİNİ	85
DURMA KOŞ	87
GELDİM SANA	88
GÖZLERİN SEVDA	90
GÖZLERİN TEMMUZ SICAĞI	91
HALK GERÇEĞİ	92
HAYAT	93
HAYDİ, BAS TETİĞE	94
KIZIL BİR GÜL	95
MAVİ YARINLAR	96
NE GÜZEL OLUYORDUN	97
ORTAK DÜŞMAN AMERİKA	98
ÖNEMSEMEK	101
SAKLA YAMALARINI KALBİNİN	103
SENİN İÇİN	105
SEVDAMIZ SESSİZ	106
SEVİM KOYDULAR ADINI	107
SUSARSAM ÖLÜR	109
SUSMA HAYKIR	111

TUTSAK	112
TUTUŐTUK KAVGALARA	113
UNUTAMAM SENİ	114
UY UŐAĐIM UY	115
YÜREĐİMDİ SERMAYEM	117
HASRET SARHOŐU	119
SEVGİ	120
OĐLUM	121
GELMEDİLER	123



## **Yayınlanmış Kitaplarım**

- \* UMUT KAVGADA BÜYÜR - TAVIR YAYINLARI  
(1996 - Şiir)
- \* SÜRGÜN - İLKE YAYINLARI  
(2000 - Şiir)
- \* DÜŞLERİ DE YAKARLAR - ANADOLU KÜLTÜR YAYINLARI  
(2002 - Şiir)
- \* KURŞUN YANGINI HASRETİN - TAVIR YAYINLARI  
(2004 - Şiir)

## **Roman Kitabının Adı:**

- \* IŞIĞI GÖRMEK  
Liman işçilerinin statükoları kıran mücadelesi